

# TJEJTRÄFF MED RIPJAKT

**Känslan att lämna bilen och vandra upp på fjället i underbar kvällssol, ja det går knappt inte att beskriva. Det är väldigt avkopplande men samtidigt pirrigt och förväntansfullt. Vi samlade ihop ett gäng tjejer och drog iväg på ripjakt.**

**Text och foto: Ulrika Karlsson-Arne**



Förväntansfulla tjejer drar ut på fjället. Jaktguiden Evelina Åslund drar upp riktlinjerna för dagens jakt.



**Lyckliga ripskytten Jenny Mellberg från Borlänge. Guidning och hjälp vid varje situation är oerhört proffsigt. En av Evelina Åslunds hundar, irländska settern Zero kan jaktmarken väl.**

Härliga september bjöd på riktigt bra väder och det var med värme i kropp och själ vi styrde bilen mot Jämtland.

Turen gick över Flatruet och dess härliga vyer och vi såg en hel del renar efter vägen. Lite senare samling vid turistbyrån i Ljungdalen. Där mötte vår guide Evelina Åslund från jaktarrangören Joy Event upp. Ett tiotal kvinnor från olika delar av landet och fyra hundekipage lovade gott inför helgens jakt.

Vi lämnade bilarna och vandrade med vår packning upp på fjället i väglöst land. Frisk fjällluft gör att en annars stressad kropp förvånansvärt fort slappnar av. Redan vid första mötet med tjejerna kändes det som om vi känt varandra länge, ett inre lugn och en skön harmonisk känsla infann sig.

Jakten bjöd på flera fina möj-

ligheter, hundarna jobbade bra men vi hann inte riktigt med i svängarna alla gånger när riporna lyfte. Lite för långa håll på en del och några sprang undan, ja ripor är skygga och smarta.

Som guide ville Evelina ge oss en helhetsupplevelse men riporna är vilda och vilda djur gör precis som de vill.

Riptillgången är aningen sämre och vi vet att det är baglimits på några få som gäller. Jenny Mellberg var den av oss som i alla fall till slut lyckades, en fin liten ripa fick hon med hem.

– Det absolut första jag tänkte på var att det var som att vara på skjutbanan. Då var jag glad för alla timmar jag lagt på lerduveskytte, sa Jenny Mellberg.

Glada i sinnet och humöret på topp jagade vi flera dagar och lärde känna varandra väl. Några rodde med båt ut på sjön och jagade

av några öar. Vi andra letade oss genom fjällbjörkar upp på en platta på fjället, och sen vidare ner på kanten och in i snår, allt för att komma rätt i vinden, allt för att hitta de tryckande riporna. Vi såg andra djur och spår i terrängen och fikade vid en fäbod. Historier om marken och jakter gladdes oss vid brasan på kvällen. Att generationer står upp för varandra och familjer hjälps åt är härliga traditioner, alla delade sina jaktberättelser och bjöd på sig själva.

Ripjakt är så mycket mer än jakt, det är vandring, fjäll och gemenskap. Hundar som arbetar och typer man aldrig kan få nog av. Nya möten med mäniskor och just där, vid sjön Öjon ständigt detta underbara Helags-fjället som en fond i bakgrunden. God mat över grill utomhus, vedeldad bastu och yoga. Lugn och enslig miljö, tid för eftertanke och som

jaktarrangören Evelina Åslund sa:  
– Fjället ger tid för långa tankar.

Det blir en annan känsla i gruppen när det bara är tjejer på jakt. Som Jenny Mellberg så fint sa:

– Resan och turerna på fjället var ju bara för underbart. Det är en svårslagen upplevelse! Dessutom väldigt roligt att träffa trevliga jakttjejer.

Att det anordnas jaktresor för bara tjejer ser många som en fördel då man lättare vågar vara nybörjare eller lite blyg. Det blir mer prestigelöst och jakten består av så mycket mer runt om, med trivsel och god mat. Just den här jaktarrangören har satsat på välmående och yoga, något som passade det här tjejgänget alldeles utmärkt. Det kan behövas ibland även om man sen så klart längtar hem till jaktlaget och gubbarna. ■